



Hüseyin Gazi Derneği

Anasayfa
Hüseyin Gazi Dergahı
Hüseyin Gazi Derneği
Hüseyin Gazi Vakfı
Yazarlarımız
Etkinliklerimiz
Yayınlarımız
Alevi Öğretisi
Bektaşî Fıkraları
Sempozyumlar
Ozanlarımız
Arama
Ziyaretçi Defteri
İletişim

ALEVLERİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ

AZERBAYCAN GÜNLÜĞÜ



AZERBAYCAN GÜNLÜĞÜ
AZERBAYCAN GÜNLÜĞÜ

YOL DERGİSİ

Henüz Sovyetler Birliği Amerika önünde büyük engelken Türkiye'ye bir bilim adamı gelir. Adı Senik Paşayev Pirsultanlı'dır. Kültür bakanlığınca düzenlenen "Uluslar arası İpek Yolu Sempozyumu" na katılımcı olarak bulunuyordu. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence'dendi. Türkiye'de Pir Sultan Abdal anlatıyor, üstelik soyadını da Paşayev'e inat Pirsultanlı olarak kullanıyordu. Azerbaycan'da soy isimler baba adını da alarak sonuna Rus geleneğine uyularak yev getiriliyordu. Bu gelenek sadece Azerbaycan'da değil, Sovyetler birliğini oluşturan bağımlı devletler içinde geçerliydi. O zamanlar Sovyetler Birliği henüz bağımlılık bütünüyle devam etmekteydi.

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional



GAZETE MANŞETLERİ

		
		
		

SAAT

Sednik Paşa Pirsultanlı'nın ayağı Türkiye'ye alışmıştı. Artık tüm sempozyumlara katılmak için davet alıyordu. Hatta birkaç seferinde kendisini ben Türkiye'ye davet etmişim. Sednik Pirsultanlı Azerbaycan'da ozan Dernekleri olan Âşıkların da başkanıydı. Âşıklık geleneğinde çok büyük tecrübeye sahipti. Yazdığı kitaplardan iyi ara kazandığını söylüyordu. Hatta bir kitabından bir apartman aldığını söylemişti. Burada şunu görmekteyiz. Sovyet sisteminde sanatçılar, bilim adamları hak ettiği ücreti fazlasıyla almaktaydılar. Sednik Pirsultanlı zaman zaman evimde konuk olarak kalmıştı, bizi o dönem Azerbaycan'a davet edecekti. Bizden aldığı evraklara KGB en altı ayda olur çıkartabilmişti. O nedenle Azerbaycan'a gitme kısmet olmamıştı.68 aşında olan bilim adamını yıllar sonra 82 yaşında Gence'de yeniden bulabilmişim. Şair ve romancı olan hayat arkadaşına öylesine tutkundum ki, eşinin hakka yürümesiyle yaşama da küsmüş, Türkiye'ye de. Azerbaycan'a dördüncü gidişimde onu 82 yaşında hala dinç, hala enerjik buldum. Kendisi Gence Ünivesitsinde hala derslere giriyordu. Bir kerense bir gün ben de onunla birlikte derslere girerek ozanlık geleneğinin Türkiye bölümünü anlatmışım.

Azerbycan halkı Türkiye halkla en yakın akraba durumundadır. Yeryüzünde başa bir halk yok ki Azerbaycan halkı kadar Anadolu Alevilerine yakın olsun. Azerbaycan haklıyla tarihsel ve inançsal bağlarımız öylesine derindir ki, 70 yıllık Sovyet ayırması bile bu bağların gücünü kıramamıştır. Azerbaycana 2000 yılının başlarında gitmişim. İkinci gidişimde büyük bir değişmeye başladığını gördüm. Öncelikle dil konusunun ardından sokaklara, caddelere yazılan Latin harflerinin anlaşılabilirliği, bununla birlikte köklerimizde analarımızın kullandığı arı, duru Türkçe karşısındaki insana ayrı bir tat vermekteydi. Azerbaycanla yakınlığımız daha çok inanç bağlarıyla vurgulanıyordu. Şah İsmail, Nesimi, Fuzuli Anadolu Alevilerinin ibadetlerine kadar girmiş büyük şairlerdi.Cem törenlerinde Nesimi,Hatai deyişleri olmadan cem yürütmek güçtü. Hatainin deyişleri samahların ritmini kolaylıkla veriyordu.

Created with

 **nitro**PDF[®] professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional